

Tilmelding nødvendig, helst senest den 06.09.2019

Tilmelding kan ske ved at

- ringe til Sognepræsten på tlf. 59 29 30 60
- sende E-post til sbk@km.dk eller viskinge-avnsoe.sogn@km.dk
- sende nedenstående kupon til
Viskinge-Aunsø Sognegård
Kirkebakken 1B
4470 Svebølle

Der er plads til 16 børn på holdet,
og de først tilmeldte kommer med.

Nærmere oplysninger kan fås i hos Sanne B. Kristensen

Tilmelding til MINI-KONFIRMAND 2019

Barnets navn:

Adresse:

Hjemmets tlf. / mobil:

E-post:

Forældreunderskrift:

**Til børn, der i 2019-2020 går i 4. klasse
på Svebølle Skole
- og deres forældre**



Mini-konfirmand 2019

MINI-KONFIRMAND – hvad er det?

I efteråret 2019 tilbyder Viskinge-Aunsø menighedsråd igen indledende konfirmations-forberedelse for børn, der går i 4. klasse.

I løbet af 12 uger bliver børnene undervist på en hyggelig måde, så de får noget ud af det samtidig med, at de har det rart.

Det foregår tirsdage efter skoletid (fra 14.15-16.00) i Viskinge Kirke og Sognegård, Kirkebakken 1B, Viskinge.

Undervisningen varetages af Ruth Jensen, der er en erfaren pædagog med lyst til at undervise mini-konfirmander. Sognepræst Sanne B. Kristensen vil også være med de fleste gange sammen med andre "voksne".

I pausen får børnene en forfriskning til at klare hjernen.

Forløbet afrundes med en familie-gudstjeneste og frokost i Viskinge Kirke og Sognegård, søndag d. 8.december, hvor mini-konfirmanderne medvirker.

Det hele drejer sig selvfølgelig om, at børnene lærer lidt nærmere om det med Gud og kirken – og om, hvem Jesus egentlig er, så børnene får et lille indblik i den kristne tro.

Praktisk at vide på forhånd

Undervisningen foregår hver tirsdag kl. 14.15-16.00 – bortset fra en dag sidst i forløbet, hvor vi regner med at tage på udflugt til kl. 17 – men det vil I få besked om.

Første gang: Tirsdag den 10. september 2019

Sidste gang: Tirsdag den 3. december 2019

Der er ikke undervisning i Efterårsferien (15. oktober)

Børnene hentes i mini-bus på Svebølle Skole kl. 14.00 og køres til Viskinge Kirke. Efter undervisningen køres de med bus 520 tilbage til skolen igen (ankomst ca. 16.20).

Man behøver ikke at være døbt for at være mini-konfirmand. Man skal bare gå i 4. klasse og have lyst til at komme og lære noget om kirke og kristendom 😊

Det er heller ikke et krav at have været mini-konfirmand for senere at blive konfirmeret - men det skader ikke... 😊

